

Eva en jij



O Alhoewel in de westerse wereld, de kerk zo vele eeuwen de macht heeft gehad en de kerk vanuit ~~misbruik van~~ die macht al evenzo vele eeuwen met de vinger naar de vrouw wijst, zijnde de schuldige dat we niet meer in het paradijs leven. Daarmee een stigma op de vrouw plaatsend, wat z'n weg heeft gevonden naar alle lagen van de maatschappij.

Die patriarchale wereld waarin vrouwen de schuld op zich namen voor wat dan ook, dat 'fout' ging, waarbij de vrouw zich in de underdog positie heeft laten manouvreren, zich afhankelijk heeft gemaakt en de man zich alle controle heeft toegeëigend.

Welke de vrouwen de laatste tientallen jaren weliswaar stukje bij beetje op hun manier, binnen hun mogelijkheden aan het terugvorderen zijn, maar waarvan de consequenties ónder de oppervlakte zo onvoorstelbaar veel groter zijn, dan dat wij maar in de gaten hebben.

Dat mijn behoefte mijn hele leven, om allerhande schuld op me te nemen, verantwoordelijkheden te dragen die de mijne niet waren, op de één of andere manier op z'n plek lijkt te vallen met het inzicht, dat mijn schuld teruggaat tot de schuld van ALLE vrouwen, terug naar Eva in het paradijs, en doordat dit schuldgevoel in mijn energie zit en ik dat dus uitzend, waardoor mannen op deze energie 'moeten' reageren en dat uiteraard gebeurt op een manier, die niet goed voelt én voor ons allebei niet goed IS, accepteer ik mezelf innig en volledig en kies ik ervoor om deze overtuiging los te laten, die in honderden, zo niet duizenden jaren, deel van ons collectief onderbewustzijn en via daar van ons genetisch materiaal is geworden.

Waar mannen en vrouwen in de westerse wereld of misschien wel overal, naar zijn gaan leven.

Dat we niet eens wéten dat we deze oude overtuigingen meedragen, die vanuit mannelijke machthebbers ingeprent zijn bij onze voorouders, maar dat het zó in ons overgeërfde materiaal zit, dat we er tóch naar leven. Simpelweg omdat we zo voorgeprogrammeerd zijn.

Kies ik er nogmaals voor om dit allemaal los te laten. Los te laten uit mijn bewustzijn. Los te laten uit alle lagen van mijn onderbewustzijn. Ik kies er voor om die triljoenen cellen op te schonen, vrij te maken van dit overgeërfde bewustzijn en ik kies ervoor om mijn DNA te reinigen. Mijn DNA is schuldenvrij. In mijn DNA is alleen sprake van acceptatie, van gelijkwaardigheid, van eigen waarde, van kracht, van mogen zijn, want zonder vrouw was er geen man evenals er zonder man geen vrouw was. We staan naast elkaar, we horen naast elkaar, want we zijn allebei even belangrijk.

Juist door de verschillen vullen we elkaar aan. Hebben we extra waarde voor elkaar.



- 1 De dogma's van de kerk
- 2 de stigma's van de kerk
- 3 Eva is verantwoordelijk voor de zondeval
- 4 Eva heeft het gedaan
- 5 Eva heeft Adam verleid
- 6 het is Eva's schuld
- 7 en vanaf dat moment hebben alle 'Eva's' die schuld gedragen
- 8 tot en met mij
- 1 en al zolang willen 'Eva's' de wereld redden
- 2 is het leed van de ander onze zorg
- 3 trekken we het allemaal naar ons toe
- 4 hebben we die schuldenlast op onze schouders
- 5 hebben we het nodig om nodig te zijn
- 6 want het is onze schuld
- 7 maar we kunnen alleen onszelf redden
- 8 Alles was altijd vrije wil
- 1 Eva was niet verantwoordelijk voor Adam's keus!
- 2 die maakte hij zélf!
- 3 en dat is in deze tijd niet anders
- 4 dus het houdt hier op
- 5 in mijn generatie houdt het nu op
- 6 ik heb dit losgekoppeld
- 7 uit alles wat deel is van mij
- 8 m'n bewustzijn en m'n onderbewustzijn
- 1 m'n triljoenen cellen en m'n dna
- 2 alle lagen van mijn energiebewustzijn
- 3 zijn nu vrij van schuld
- 4 daar is gelijkheid en gelijkwaardigheid
- 5 daar is kracht en waardering
- 6 voor het mannelijke en het vrouwelijke
- 7 in harmonie en in evenwicht
- 8 daar is liefde en waardering